

Westerboek 6 April 1943

Graachte familie Stoffels,

Naams Henriette Vega moet ik U mijn oprechte dank uitspreken voor de mooie pakketten die U gestuurd heeft.

Wi waren er allen zeer door verrast, daar het als een reddende engel in de nood kwam, we hebben er zeer van geknuld!

Toch wil ik U nog eenige dingen verzoeken, die we zeer hard nodig hebben n.l. Stoffbrillen en messen, een etenspan, opscheplepel, houten lepel en schuur, Ajes, kaarsen

Naw de Joodse Raad hier hoorden we dat U meende dat wij geheel zonder toezicht zijn achtergebleven, dit is juist waar, een dame van een ander weeshuis, Meer Prins, heeft toezicht over alle weeshuizen Tot nu toe zijn we nog geheel compleet.

Misschien zult U het vriendelijk willen zijn nogmaals naar onze was te informeren, daar wij er zeer om verlegen zitten

Verder gaat het ons goed en hoop ik dat dat ook bij u het geval is

In de hoop spoedig iets van U te horen enedig ik met hartelijke groeten en nogmaals van harte bedankt namens alle

kindezen

Hoogachtend
M^v. Henriette Mlogendorff